

UITNODIGING GEBEDSGROEP 2023/2014

'ALLES WAAR JULLIE VOL GELOOF OM BIDDEN, ZULLEN JULLIE KRIJGEN.'
MATTHEÛS 21:22

Ook het komende schooljaar willen we weer bidden voor de Wilhelminaschool, en daarvoor willen we jou **van harte uitnodigen!**

Waarom samen bidden?

We leven in een tijd waarin er veel op ons af komt. Al deze positieve en negatieve punten komen ook af op onze kinderen. Hoe fijn is het dan om te weten dat we alles in gebed bij onze hemelse Vader mogen brengen.

Iedere maand willen we daarom een uur samenkomen voor een gebedsmoment. We bidden en danken voor de school, leerkrachten, de kinderen, maar ook kan er gebeden worden voor specifieke onderwerpen of situaties die betrekking hebben op de Wilhelminaschool.

Op de woensdagAVOND bidden we voor de groepen van de ONDERBOUW en op de woensdagOCHTEND voor de groepen in de BOVENBOUW

Een gebedsmoment ziet er als volgt uit:

- We beginnen ontspannen met koffie of thee
- Iemand verzorgt een korte inleiding a.d.h.v. een Bijbeltekst of lied.
- We nemen de gebedspunten die zijn ingeleverd samen door.
- Vervolgens begint het kring of vrij gebed.



Op de volgende datums komen we samen:

WoensdagOCHTEND	20 September	GROEP 5
WoensdagAVOND	18 Oktober	GROEP 1a/2a
WoensdagOCHTEND	22 November	GROEP 6
WoensdagAVOND	24 Januari	GROEP 1b/2b
WoensdagOCHTEND	14 Februari	GROEP 7
WoensdagAVOND	20 Maart	GROEP 3a/3b
WoensdagOCHTEND	24 April	GROEP 8
WoensdagAVOND	22 Mei	GROEP 4
WoensdagOCHTEND	19 Juni	ALGEMEEN

Wil je als ouder eens een gebedsmoment bijwonen en/of wil je meebidden dan ben je altijd welkom, ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden ben je welkom, want jouw aanwezigheid stellen we ook op prijs!

Voor meer informatie over de gebedsgroep: ginekebeltman@gmail.com